

Kwartaalbrief voor
donateurs van
Stichting Amazone Kinderen
Oktober 2019

STICHTING
AMAZONE KINDEREN
STICHTING TER ONDERSTEUNING VAN DE ARMEN IN HET AMAZONEGEBIED

Pando Report



Schande en afwijzing

In derdewereldlanden komt het voor dat kinderen met aangeboren afwijkingen door hun ouders uit schaamte verborgen worden gehouden of zelfs worden verstoten. Ook in Bolivia. Deze kinderen krijgen onvoorstelbaar veel lijden te verduren. Behalve de schande en afwijzing die zij moeten dragen, kunnen zij zich nooit gezond ontwikkelen. Nu krijgen we de kans om 11 kinderen te laten opereren. Uw hulp hebben we daarvoor nodig. Doet u mee? Alvast heel veel dank!

- Monniek Leendertse ●



Help mee het regenwoud te beschermen!

Door bisschop Eugenio Coter



zoeken in stedelijk gebied. Jonge mensen willen graag opleidingen volgen om zo een betere kans te krijgen op de arbeidsmarkt. Met het vertrek van deze families gaat veel waardevolle, van generatie op generatie doorgegeven kennis over het oerwoud verloren.

Als we de achterblijvers bezoeken, nemen we altijd zoveel mogelijk informatieve boeken en andere onderwijsmaterialen mee. Door kennis naar hen toe te brengen, hopen we dat de families besluiten te blijven om op verantwoorde wijze het kostbare regenwoud te beheren en te beschermen voor toekomstige generaties. Onderwijs blijft daarom een van onze belangrijkste speerpunten in de hulpverlening. Blijft u ons alstublieft helpen, dan draagt u ook bij aan de bescherming van het regenwoud! Dank u! ●

Regelmatig bezoek ik dorpen en nederzettingen in het oerwoudgebied rondom Riberalta. In nauwe samenwerking met Zuster Ciria Mees, die het pastoraat in dit uitgestrekte gebied verzorgt, hebben we zo zicht op wat zich in het leven van de junglebevolking afspeelt. We zien dat veel - met name jongere - families het platteland verlaten om hun geluk te

Carmen (uit ons vorige Pando Report) als Miss Centro Nuevos Horizontes.





Chirurgische ingrepen bij kleine kinderen

Buiten, bij de ingang van de kliniek, zitten de ouders met hun kinderen te wachten. De spanning is van de gezichten af te lezen. Zal de chirurg hun kind willen opereren, of is hun zoon of dochter te zwak? En als hun kind in aanmerking komt, zal er dan wel geld zijn voor de operatie met alles daaromheen? Ze hopen op een wonder...

Dr. Mario Villalba, plastisch chirurg en dé expert op het gebied van hersteloperaties bij kleine kinderen, is samen met Roberto, een anesthesist en met zuster Fabiola, de operatieassistente, uit Tarija overgekomen om kinderen met aangeboren of niet-aangeboren afwijkingen te opereren. Deze kinderen staan al een poosje op de wachtlijst. Ze zijn geboren met een hazenlip of met polydactylie, waarbij een kind teveel vingers of tenen heeft. Eén kindje heeft brandwonden.

Vanwege de voorbereidingen, de ingewikkelde operatie en de nazorg, is de hulp aan deze kinderen niet goedkoop. Toch gaan we ervoor. Want het chirurgisch ingrijpen, al op jonge leeftijd, betekent een enorme ommekeer in de levens van deze kinderen en hun ouders.

Niet helpen betekent dat de kinderen altijd zwak en afhankelijk zullen blijven, terwijl nu ingrijpen ervoor zorgt dat ze zich toch, net als andere kinderen, normaal kunnen ontwikkelen.

We hopen op uw royale steun, want hoewel de afwijkingen goed te behandelen zijn, hebben de families zelf de middelen niet om hun kinderen te geven wat ze zo heel hard nodig hebben. U kunt dat wel. Bied hun alstublieft deze kans.

U bent dan het antwoord op hun wanhopige gebeden om een wonder.

Namens de vaders en moeders: dank u als u zo'n vriend en weldoener wilt zijn! ●



Van het werkveld

Door Esteban Niemira, projectcoördinator in Riberalta, Bolivia



In Bolivia spelen problemen die ook in andere onderontwikkelde, arme landen voorkomen. Bij de uitvoering van mijn taken hoor ik de mensen om mij heen zuchten over toenemende problemen bij de overheidsdiensten. De instanties die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het sociale overheidsbeleid in medische zorg en onderwijs, zijn niet altijd competent. De ziekenhuisapothek bijvoorbeeld is onvoldoende bevoorrad en voor de medicijnen die wel worden verstrekt, vraagt men bedragen die arme mensen onmogelijk kunnen betalen. Vooral kleine kinderen en oude

mensen zijn hiervan de dupe. Gelukkig, dank zij u kunnen wij helpen.

Op het gebied van onderwijs is de situatie al niet veel beter. Autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden en bevoorraden van scholen komen vaak de gemaakte afspraken niet na.

Dank dus voor uw bijstand! Zonder uw financiële steun zouden we kinderen, studenten, zieken en ouden van dagen onmogelijk kunnen helpen. Dank voor de bemoediging die uitgaat van uw voortdurende aandacht en zorg! ●

Berichten van het secretariaat

Door Monniek Leendertse



Ter nagedachtenis...

Ik werd gebeld door een oude dame. Het aangrijpende verhaal dat zij mij vertelde mag ik met u delen:

Mevrouw is 89 jaar. Vroeger was zij verpleegster. Haar zoon van 55 jaar was timmerman, maar werd vrachtwagenchauffeur omdat hij van reizen hield en graag op de weg was. Op een dag reed hij van Bremen (Duitsland) huiswaarts. Hij stopte onderweg bij een truckerscafé om een kop koffie te drinken. Toen hij daarna terugliep naar de vrachtwagen, viel hij plotseling op de grond. Een hartstilstand. Hij overleed ter plekke. Hij was mevrouws enige

kind en op die dag stortte haar wereld in.

Enkele maanden later las mevrouw over onze hospitaalboot die reizen maakt door de Boliviaanse jungle. Zij besloot dat het geld uit de erfenis van haar zoon die bestemming moest krijgen. Een mooier doel kon zij zich niet voorstellen. Als nagedachtenis aan haar zoon, zal de nieuwe motorboot, die onlangs is aangeschaft, zijn naam dragen. Heel veel kwetsbare kinderen in de jungle van Bolivia kunnen nu worden bereikt en geholpen. Mag die wetenschap haar troost en verlichting geven in haar immense verdriet.

Wilt u zelf meer weten over nalaten? Belt u mij dan op 079 - 362 0703



Foto's van de nieuwe boot volgen nog!

Vogelvlucht



Uitgave ter ere van 25 jaar Stichting Amazone Kinderen

Dit boek verdient een plekje op de salontafel, zodat u en uw gasten het gemakkelijk kunnen pakken en doorbladeren. En wat ziet u dan? Ontroerende, vertederende, guitige en aangrijpende beelden uit het Boliviaanse Amazonegebied. Een behandelkamer in de openlucht, opa's en oma's die voor kleine kinderen zorgen, een schoolklas onder een dak van bananenbladeren, een familie rondom een transistorradio en nog veel meer.

Dit prachtige jubileumboek kost € 15 en u kunt het bestellen door ons te bellen op 079-3620703 of een e-mail te sturen naar info@amazonekinderen.nl.

Puzzel mee! Doolhof

Juan gaat naar school. Zijn route is met nummers aangegeven. Onderweg vindt hij letters. Bij school aangekomen ziet hij tot zijn verrassing dat de letters een zin vormen.



11			12	15		O		16		
10	G	9			20	19				
7		8	13	14					E	
	22		D		21	18		17		
E		35			O	36			57	
			32	31					56	T
				G		37	E		38	
I		34	33	30	29	44		43	D	E
	23		24		T		41	42		53
6		5	O	27	28		40		39	O
1	2					O	47	N	48	52
	W			E						M
	3	4	25	26		45	46		49	T
										50



Oplissing op pagina 4.



Welke?

Herhaalde oproep: Nieuw lokaal voor technisch onderwijs

Op de San Jose Obrero school in Riberalta is grote behoefte aan een nieuw lokaal voor technisch onderwijs. Op onze vorige oproep hebben we helaas nog geen reacties ontvangen. Leest u mee? We hebben dringend hulp nodig!

Een nieuw klaslokaal met werkbanken en handgereedschappen voor het technisch onderwijs. Hiervoor is € 17.250 nodig. U kunt uw naam laten vermelden op een gedenkplaque in het nieuwe lokaal. Uiteraard ontvangt u daarvan foto's en een verslag van projectcoördinator Esteban Niemira.



Goed geschoolde arbeidskrachten zijn hard nodig!

Het bedrag kan worden overgemaakt op IBAN NL18ABNA0409923885 van Stichting Amazone Kinderen te Zoetermeer, onder vermelding van "Lokaal technisch onderwijs Riberalta".

Liever eerst overleggen? Dan kan. Bel met Monniek Leendertse op 079-3620703 (ma.-vrij. 09:00-13:00 uur). Alvast heel hartelijk dank!



Operaties en vervoer

Dank u voor uw positieve reacties na onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor operaties en transport van ernstige zieke en gewonde kinderen. De campagne heeft in totaal een bedrag van € 26.940,99. Dank u voor dit mooie resultaat!



Colofon

Stichting Amazone Kinderen

Baron de Coubertinlaan 6 - 212

2719 EL Zoetermeer

Tel.: 079 -362 07 03

E-mail: info@amazonekinderen.nl

Website: www.amazonekinderen.nl

IBAN: NL18ABNA0409923885

K.v.K. 412 265 91



25 JAAR STICHTING
AMAZONE KINDEREN
STICHTING TER ONDERSTEUNING VAN DE ARMEN IN HET AMAZONEGEBIED

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft tot doel armlastigen in het Amazonegebied van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren. Onze activiteiten in Nederland zijn erop gericht donateurs te werven en hun aandacht te vragen voor dit belangrijke werk.

Telefonisch te bestellen op 079-3620703, op werkdagen tussen 09:00-13:00 uur:

- Armbandjes en kettinkjes gemaakt door gehandicapte jongeren in de werkplaats van Nuevos Horizontes te Riberalta.
- Algemene informatiefolders om uit te delen.

- DVD met documentaire over de Amazonekinderen.
- Dit Pando Report in braille.
- **Gratis videokaart om met anderen te delen.**



Wat is er nodig?



Door ons bij te dragen per kind:

280 *

Wat gaat u doen?

Verlicht het lijden van deze kinderen